

Levenslessen

Deze nieuwsbrief is ook online te lezen:

<http://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven-en-artikelen/Nieuwsbrieven>.

Basisworkshop te Beernem, België:

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de basisworkshop „Vertrouw je Lichaam” van a.s. zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei te Beernem nabij Brugge.

Wil je nog mee doen, laat me dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Basisworkshop te Zwolle:

Op 4, 11 en 12 juni geef ik de deze workshop in Zwolle. Ik heb nu nog niet genoeg deelnemers om hem door te laten gaan en moet half mei de zaal bevestigen.

Wil je meedoen, wacht dan niet tot het laatste moment, maar geef je deze week op!

Vertaling boek Bjorn Eybl: "De Zielsoorzaken van Ziekte" is beschikbaar en bij mij te bestellen.

Ik heb ze bij elke lezing en workshop bij me, kosten € 55,-.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

- Levensles
- Oefencasus
- Antwoord op de vorige oefencasus
- Sites
- Activiteiten
- Activiteiten van Bert van Grondelle

Een mooie levensles voor ons

Op 10 april is mijn dochter Inger van haar paard gevallen en heeft haar heup gebroken. Na de incidenten met de honden en de daarop volgende confrontatie met de politie, was dit de kers op de taart. En dan is het zaak om mijn eigen lessen in de praktijk toe te passen: Hoe komt dit allemaal? Waarom gebeurt dit? Wat is de boodschap van het universum?

Als je er bewust bij bent en de dingen meteen aan elkaar verbindt als ze duidelijk worden, zie je dat er werkelijk iets prachtigs aan de hand is.

Het universum geeft ons een paar draaien om onze oren om ons op de juiste koers te krijgen, het „stuurt“ door middel van „ellende“. Verder heb ik gezien dat het gebruik maakt van de gelegenheid om onze talenten in te kunnen zetten voor anderen, in dit geval met name voor onze dieren.

Inger werd gelanceerd door een jong paard, dat ze achteraf niet had moeten kopen: haar hart ligt er niet in. Rationeel was het een goede beslissing: ze kan heel goed paarden africhten, opleiding en er meerwaarde in rijden, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Maar mag je een paard daarvoor kopen en gebruiken? Alleen voor financieel voordeel? Om de business te laten lopen? Nee, dus... Het universum greep in om dit even heel goed duidelijk te maken: VOLG JE HART, je weet het, DOE het dan ook en ge/misbruik dieren niet enkel en alleen voor financieel voordeel! Dit was in wezen al duidelijk voordat ze viel, maar als dit niet was gebeurd, vraag ik me af of het hart volledig van de ratio had gewonnen. We zijn tenslotte een bedrijf samen gestart en dat moet toch gaan lopen... Dus het Universum nam het heft in handen.

Wat er daarna gebeurde, is prachtig: we leerden mensen kennen die een positieve bijdrage aan dit bewustwordingsproces kregen, de talenten van mensen die we al kenden werden ons duidelijker. Het plaatje van het waarom van deze gebeurtenissen wordt nu steeds duidelijker, de rol van de paarden daarin en het voordeel wat zij aan dit gebeuren hebben, wordt eveneens steeds duidelijker. Er zitten zoveel levenslijntjes met elkaar verweven, het is verbluffend om dit te zien uitkristalliseren en bewust te worden. Ik denk dat er nog meer duidelijk zal worden de komende weken en ik verheug me erop.

Het begon allemaal met het incident van Mika, die het zooltje van haar pootje open haalde toen er een paard op stapte en sindsdien resoneert alles mee. De levens van alle betrokkenen bij deze incidenten zijn met elkaar verweven: Inger, wij (haar ouders), de honden, de katten, de paarden, de mensen op stal, alles komt dicht bij elkaar, er ontstaat een band die alleen op deze manier kan ontstaan, door wederzijdse hulp. En velen reageren eveneens fysiek: Mika kreeg kennelhoest, een soort kinkhoest bij honden. Dus dat is de crisis van een schrikangstconflict. Ze kreeg het een week of 5 na het ongeluk met haar pootje. Dat pootje had ze een week of 3 niet kunnen gebruiken (CA-fase in mijn beleving, het wordt actief gehouden door de pijn). Toen ging het beter en zagen we de oude Mika terug: (PCL-A). Twee weken daarna kwam de crisis. Prachtig zoals dat verloopt.

Kort daarna begonnen de katten te niezen/hoesten. Een kleine week geleden is de kat van Marjan hier gekomen en die ging prompt mee doen. Ze pakken alles op, die dieren.

Tijdens de intervisiemiddag bij Bert van Grondelle afgelopen donderdag is er energetisch iets weggenomen bij het paard waarvan Inger is afgevallen. Dit had

blijkbaar een grote invloed op alles wat er is gebeurd. We gaan daar nog mee verder, er zullen meer dingen zijn die we ons nog bewust moeten worden en het universum geeft ons daartoe alle kansen.

Geweldig hoe dat werkt: Vertrouw het Leven zoals je je lichaam kunt vertrouwen; er gebeurt nooit iets voor niets. Het is analoog aan elkaar!

Het politieonderzoek is intussen geseponeerd en de aanklacht tegen mij bij de dierenpolitie is afgehandeld. Dat is dus klaar.

Oefencasus

De biologische natuurwetten toepassen in de praktijk is als het leren rijden op een fiets met een omgekeerd stuur:

<https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBIL0>. Geweldig, deze metafoor!!

Houdini stierf aan peritonitis. Bekijk dit filmpje en verklaar de peritonitis aan de hand van de biologische wetten:

<https://www.youtube.com/watch?v=QJ9INRAjTQM>. Hoe had je Houdini begeleid op basis van de biologische wetten?

Antwoord op de vorige oefencasus

Uitslag in de oren van Themba een dag na het ongeluk van Mika: ik wil dit niet horen, in genezing. Jeuk: PCL-B. De dag erna was het weg.

Mijn symptomen:

- Zere keel: ik wilde iets niet slikken, hoesten heesheid: PCL/EC van dezelfde programma.
- Spierpijn in rug en benen: eigenwaarde inbreuk, in genezing
- Moe futloos, misselijke gevoel met gat in de maag: onverteerbare brok, PLC.
- Diarree: crisis van een onverteerbare brok in de darmen

Sites

De site van Inger, www.bionomie.nl, is nu ook in de lucht. Vind je het leuk te volgen hoe zij haar weg vind, dan kan je daar eens een kijkje op nemen.

De groende site www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl heeft een aantal links die nog verwijzen naar de oude site van levensbewustzijn. Deze links werken dus niet meer. Daar ik niets meer aan die site kan veranderen, blijft dit probleem bestaan totdat ik ook deze site helemaal heb overgezet en onder de andere provider de lucht in gaat. Verder staan er nog een paar spellingsfouten in, ook

die kan ik dus niet veranderen. Mijn excuses voor het ongemak.

Activiteiten (zie ook <http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/>)

Driedaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam”

- Zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei te **Brugge**, België
- Maandag 18 t/m woensdag 20 mei te **Tilburg**
- Donderdag 4, donderdag 11 en vrijdag 12 juni te **Zwolle**. Mensen die deze workshop volgen, kunnen ook meedoen met de praktijkdag op 5 juni.
- Donderdag 3 t/m zaterdag 5 september te **Burgum**, Friesland

Vierdaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam”

Donderdag 8, vrijdag 9, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober te **Wervershoof**, Noord Holland. De laatste dag is de praktijk „Hoe tot de kern te komen”.

Driedaagse workshop „Psychische Problemen zijn Overlevingsmechanismen

Woensdag 2, woensdag 8 en woensdag 15 juli te **Roosendaal**

Praktijkdagen

- Vrijdag 5 juni „Hoe tot de kern te komen” te **Zwolle**
- Vrijdag 19 juni „Hoe tot de kern te komen” te **Maria Hoop** (Midden Limburg)

Themadagen

- Vrijdag 29 mei: Themadag **Botten, pezen, spieren en Gewrichten** te **Zwolle**
- Maandag 15 en dinsdag 16 juni: Themadag **De Ogen** te **Soest** in samenwerking met Bert van Grondelle
- Donderdag 18 juni: Themadag **Botten, pezen, spieren en Gewrichten** te **Maria Hoop** (Midden Limburg)

Studiegroep Roosendaal

Er is een leuke groep mensen die bij mij thuis in Roosendaal maandelijks bij elkaar komen voor een praktijkmiddag bij mij thuis in Roosendaal.

De eerstvolgende bijeenkomst is woensdagmiddag 13 mei om 13:30 uur. Mocht je hier in de buurt wonen en hiervoor belangstelling hebben, neem dan even contact met me op.

Aanmeldingen voor alle activiteiten graag per email.

Heb je belangstelling voor een lezing, workshop of themadag bij jou in de buurt, laat me dat dan weten. Ik ben altijd bereid om iets te verzorgen.

Activiteiten van Bert van Grondelle te Rotterdam:

Bert heeft ook een 12-daags seminar ontwikkeld waarin je heel veel gedetailleerde informatie krijgt.

Voor zijn GNM-activiteiten zie <http://www.learninggnm.com/documents/bert-calendar.php>

Voor al zijn activiteiten zie <http://www.zichtopvoelen.nl>

Warme groet
Mies

Leven in Vertrouwen

www.levensbewustzijn.nl

www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat me dat dan even weten via een mailtje terug. Dank je wel.