

Hondenincidenten en de biologische wetten

Deze nieuwsbrief is ook online te lezen: <http://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven-en-artikelen/Nieuwsbrieven>.

Three day basis-intermediate workshop with Caroline Markolin and Michael Loidl: 17 t/m 19 april, Abcoude. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Er wordt van de deelnemers een **gedegen basiskennis** verwacht. Deze kan verkregen zijn door het volgen van mijn beide workshops, het 6- of 12daagse seminar van Bert van Grondelle of de “tutorials” van Caroline Markolin.

Heb je belangstelling, maar heb je deze cursussen niet gevolgd en denk je op een andere manier voldoende kennis te hebben vergaard, dan graag even contact opnemen.

Vertaling boek Bjorn Eybl: "De Zielsoorzaken van Ziekte" is beschikbaar en bij mij te bestellen!

Ik heb 90 exemplaren van Karin gekregen en ik heb ze bij elke lezing en workshop bij me, kosten € 55,-. Ik kan je er ook een psturen, dat kost € 4,50 extra.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

- Hondenincidenten
- Oefencasus
- Antwoord op de vorige oefencasus
- Sites
- Activiteiten
- Activiteiten van Bert van Grondelle

Hondenincidenten, dierenpolitie en de biologische wetten

Incident 1: Ongeluk van Mika

Op 28 maart is ons jonge teefje Mika onder een paardenvoet gekomen met haar linker voorpootje. Bij het terugtrekken van haar pootje over de stenige ondergrond scheurde een van haar kussentje onder haar voetje finaal door midden. Hevig bloedend en gillend en jankend rende ze in volledige paniek rond, totdat ze kalmeerde en we konden kijken wat er aan de hand was. Het kon niet gehecht worden en we besloten het zo te laten en het goed in de gaten te houden. Het kussentje was werkelijk doormidden gesneden.

De dagen daarna verzorgde Mika haar wond uitmuntend en ik heb het verloop van die genezing gefascineerd gade geslagen

Themba, onze oudere reu, was aanwezig tijdens het ongeluk en de dag erna begon hij te schudden met zijn hoofd. Er bleek een rode uitslag te zitten aan de binnenkant van zijn linker oor!

Incident 2: Gevecht van Themba met een andere hond

Op 6 maart, tijdens de pauze van de workshop bij mij thuis, liepen we met de honden op het laatste waar ik hen altijd uit laat. Voor Mika was het de eerste keer dat ze weer een wat langere wandeling aan kon. Ze redde zich goed, maar was nog erg kreupel.

Opeens bleek Themba, die met een paar van de cursisten wat voor me uit was gelopen, in gevecht te zijn geraakt met een dominante Berner Senne. De Berner Senne had Themba stevig vast in zijn nek en Themba delfde duidelijk het onderspit. Toen de honden los waren, bleek de Berner Senne in zijn poot gebeten te zijn. De eigenaresse was heel erg boos en schreeuwde en tierde naar me. Ik vond dat ze van een mug een olifant maakte en ik reageerde met mijn bio-agressieve constellatie. Resultaat: ik was niet erg diplomatiek. De snauwde me toe dat ze me wel zou weten te vinden met de rekening.

Dat heeft ze gedaan, maar niet alleen met de rekening: ik kreeg een bezoek van de dierenpolitie naar aanleiding van het bijtincident maar men had meer belangstelling voor Mika dan voor Themba: ik onthield Mika „de nodige medische zorg” en er werd mij een bestuursdwang opgelegd dat ik met Mika naar een dierenarts moest gaan. Het prachtig genezende wondje werd gezien als "ontstoken en er was pus te zien". Echt observeren konden ze niet: de kamer was vrij donker, Mika stond niet stil en liet hen niet kijken. Er werd klaarblijkelijk naar een „veroordeling” toe gewerkt en was geen werkelijke interesse in mijn verhaal.

5 minuten later viel er een brief van de politie binnen met de mededeling dat Themba was geregisterd als „gevaarlijke hond” en een dag later viel er een oproep voor een verhoor in de bus. Dat verhoor gaat morgen plaats vinden, een echte 1 april grap! Ik wordt beschuldigd van een „misdrijf waarop voorlopige hechtenis is toegelaten”, dus als het een tijdje stil is vanuit deze kant, dan weet je waar ik zit.

Ik heb nog nooit met zoiets te maken gehad en wist niet goed hoe ik hiermee om moest gaan. Gelukkig ken ik Pieter Alberda, die bijna 30 jaar bij de recherche heeft gewerkt en nu mijn „vertrouwenspersoon” is. Een paar cursisten, die bij het incident aanwezig waren, hebben een verklaring afgelegd en deze ondersteunen mijn eigen verklaring. Ik heb er nu vertrouwen in en ik ben benieuwd wat morgen gaat brengen. En zoals altijd: niets gebeurt voor niets, dit dus ook niet.

Nadat de rust een beetje was weergekeerd, begon de reactie:

- Keelpijn, dat begon eind vorige week.
- Zaterdag en zondag: moe, futloos, een wat misselijk gevoel maar tegelijkertijd een gat in mijn maag. Heb een groot deel van de zaterdag in bed gelegen.
- Spierpijn in mijn rug en benen.
- Maandag: diarree.
- Vannacht en vanochtend: hoesten, hees.

Het heeft mij weer heel veel over mijzelf geleerd. Ik heb de vorm waarin mijn agressieve constellatie zich uit, weer wat beter leren kennen en kan daar in het vervolg dus meer alert op zijn. En door de symptomen kom ik er ook achter hoe ik deze gebeurtenissen onbewust heb opgepakt en met welke thema's ik ze heb geassocieerd. Fascinerend!

Oefencasus

Hoe heeft Themba het ongeluk van Mika ervaren? Wat betekent de uitslag in zijn oor? Met welk thema heeft het te maken en in welke fase zit het? Themba is rechtspotig. Hoe ervaart hij Mika?

Hoe heb ik deze gebeurtenissen ervaren? Met welk thema's heb ik ze geassocieerd en bij welke fasen horen mijn symptomen?

Antwoord op de vorige oefencasus

Er zijn 2 mogelijkheden:

- Gehoorbros, endoderm, middenoor: iets gehoord hebben wat ik niet wilde horen. Crisis.
- Machteloosheid, ectoderm, kieuwbogen: machteloosheid; ik hoorde het en kon er iets aan veranderen, het was al gebeurd. Crisis.

Sites

Mijn site www.levensbewustzijn.nl is nu helemaal overgezet naar mijn nieuwe provider. Ik ben erg benieuwd hoe jullie deze nieuwe versie vinden. Het webadres naar sub-pagina's is veranderd, dus begin met het „kale” adres.

Aan de groene site www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl kan ik vanaf nu niets meer veranderen. Ook loopt hij niet meer helemaal zoals hij voorheen liep. De extensie naar sub-pagina's, bv. ...[page30.php](#) werkt niet meer, de [php](#) is vervangen door [html](#). Het beste is om ook nu even te beginnen met het „kale” adres en dan verder te werken.

De download bestanden, zoals de „Vijf biologische wetten” op de home-pagina en de uitgebreide artikelen van Frans Meiring, konden niet meer meegenomen worden in de nieuwe versie. Die heb ik zolang op levensbewustzijn ondergebracht. De „Vijf biologische wetten” kan je vinden onder <http://www.levensbewustzijn.nl/Inspiratiebronnen/Biologische-natuurwetten/> en de artikelen van Frans onder <http://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven-en-artikelen/Artikelen-Frans-Meiring/>.

Activiteiten (zie <http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/>)

Introductielesing *Begrijp het Proces en de Betekenis van je Ziekte*

- Dinsdagavond 7 april te **Maria Hoop**, Midden Limburg
- Zaterdagmiddag 11 april te **Bovensmilde**, Drente
- Maandagavond 13 april te **Burgum**, Friesland

Driedaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam”

- Woensdag 22 t/m vrijdag 24 april te **Maria Hoop** (Midden Limburg)
- Vrijdag 1, vrijdag 8 en vrijdag 22 mei te **Diessen** (nabij Tilburg)
- Zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei te **Brugge**, België
- Maandag 18 t/m woensdag 20 mei te **Tilburg**
- Donderdag 4, vrijdag 5 en donderdag 11 juni te **Zwolle**

Driedaagse workshop „Psychische Problemen zijn Overlevingsmechanismen

- Woensdag 8, donderdag 9 en donderdag 16 april te **Maria Hoop** (Midden Limburg)
- Woensdag 2, woensdag 8 en woensdag 15 juli te **Roosendaal**

Praktijkdagen

- Vrijdag 12 juni „Hoe tot de kern te komen” te **Zwolle**

Themadagen

- Vrijdag 29 mei: Themadag **Botten, pezen, spieren en Gewrichten** te **Zwolle**
- Maandag 15 en dinsdag 16 juni: Themadag **De Ogen** te **Soest** in samenwerking met Bert van Grondelle
- Donderdag 18 juni: Themadag **Botten, pezen, spieren en Gewrichten** te **Maria**

Hoop (Midden Limburg)

Studiegroep Roosendaal

Er is een leuke groep mensen die bij mij thuis in Roosendaal maandelijks bij elkaar komen voor een praktijkmiddag bij mij thuis in Roosendaal. De eerstvolgende bijeenkomst is woensdagmiddag 15 april om 13:30 uur. Mocht je hier in de buurt wonen en hiervoor belangstelling hebben, neem dan even contact met me op.

Aanmeldingen voor alle activiteiten graag per email.

Heb je belangstelling voor een lezing, workshop of themadag bij jou in de buurt, laat me dat dan weten. Ik ben altijd bereid om iets te verzorgen.

Activiteiten van Bert van Grondelle te Rotterdam:

Bert heeft ook een 12-daags seminar ontwikkeld waarin je heel veel gedetailleerde informatie krijgt.

Voor zijn GNM-activiteiten zie <http://www.learninggnm.com/documents/bert-calendar.php>

Voor al zijn activiteiten zie <http://www.zichtopvoelen.nl>

Warme groet

Mies

Leven in Vertrouwen

www.levensbewustzijn.nl

www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat me dat dan even weten via een mailtje terug. Dank je wel.