

## ***Bionomie gestart***

### **Bionomie**

Op 9 februari ben ik samen met mijn dochter Inger de zaak „Bionomie” begonnen. Bionomie betekent „De leer van de wetmatigheden van het leven”.

Dat is precies wat ik nastreef in alles wat ik doe: een dieper inzicht krijgen in de wetmatigheden van het leven. „Bio” betekent „leven”.

Verder zit er ook het woordje „Bi” in en dat betekent „twee” of „dubbel”. Bionomie houdt zich ook met name bezig op twee vlakken: paarden en mensen.

Toen we terug kwamen uit Bolivia, hebben we 4 jaar een paarden bedrijf gehad en dat is eigenlijk altijd blijven trekken. In de workshops die ik nu geef, gaat het uiteraard om de mensen, maar er komen ook veel voorbeelden uit de dierenwereld aan bod. Ik heb ook enorm veel geleerd van onze dieren en doe dat nog steeds. Ik heb er lang over gedroomd mijn huidige werkzaamheden te kunnen combineren met iets in de paarden. Inger maakt deze droom werkelijkheid, zij bezit de kennis en de kunde die wij in 1998 niet hadden en waardoor we ons paardenbedrijf in 2002 hebben verkocht.

Ingers droom: zelf een eigen paarden bedrijf runnen, is eveneens werkelijkheid geworden. Het verkopen van het bedrijf in 2002 ging ook haar aan het hart, maar ze was toen te jong om daar toen in mee te draaien. Zij volgt wat betreft de gezondheid van haar paarden volledig de biologische natuurwetten en traint haar paarden op dezelfde als Barry Long dat bij de mensen deed. De inzichten en leringen van Barry Long zijn voor mij een goede manier om de implicaties van de biologische wetten de praktijk te brengen en ik haal hem vaak aan in mijn workshops.

Wij genieten beiden van deze spannende eerste maanden van Bionomie. Louis Bertholet heeft dit schitterende logo ontworpen, dank je wel, Louis!!



# **Bionomie**

## **Oefencasus**

Na een workshop had ik steken achter/onder mijn linker oor, ik ben rechtshandig. Ik werd inderdaad op iets gewezen en dat heeft mij geraakt.

Aan welk thema denk je? Welke fase? Er zijn meerdere mogelijkheden.

## **Antwoord op de vorige oefencasus**

Vaak blaasontstekingen.

Thema: territoriummarkering. Men stelt de grenzen niet gedecideerd genoeg, men laat over zich heen lopen, men laat dingen gebeuren die men niet wil. Dit kan zijn dat iemand te dichtbij komt maar ook dat me niet heeft kunnen vermijden dat iemand vertrok. het kan ook te maken hebben met iets dat wordt gezegd.

Fase: genezing/crisis. Bij de crisis kan het bloed in de urine nog verergeren.

iemand die er nog niets van weet: het thema noemen en kijken hoe me men hierop reageert, of men die herkent. Dan aftasten of men hierover open staat.

Zo ja: het programma uitleggen, kijken in hoeverre men erin mee kan. Als dat lukt, kan je voorstellen dit proces te observeren en te beseffen dat het een genezing is. Wordt men toch angstig, dan kan iets ingezet worden, bv. cranberry's.

Warme groet

Mies