

De biologische natuurwetten brengen vrijheid

Principes of natuurwetten brengen vrijheid

Een paar weken geleden kwam ik in aanraking met de site <http://achterdesamenleving.nl> en het boekje „Het einde van al het kwaad”: <http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/#.VCxMjvmSyac>

De rake uitspraken in het boek en de eenvoudige te begrijpen en pakkende filmpjes op de site spreken mij zeer aan en bij één van de uitspraken had ik een enorme herkenning.

Op pagina 7 staan het volgende stukje:

Een principe; een natuurwet, is een waarheid die vrijheid voortbrengt.

Een wet uit een wetboek is een leugen die slavernij brengt.

Cultuur, ongeacht welke, zorgt voor de sociale controle die gehoorzaamheid aan de wetten waarborgt. Daar waar dat niet voldoende is, wordt geweld gebruikt: politie of eventueel het leger wordt ingezet. Dat heet „handhaving”.

Zowel cultuur als geweld zijn gebaseerd op angst en worden gerechtvaardigd door de aanname dat mensen van nature „slecht” zijn:

Cultuur zorgt ervoor dat de mensen zich houden aan de regels uit angst afgewezen te worden

Als dat niet afdoende is, wordt er bedreigd met het aangeven bij de politie of met rechtszaken

Dit is „noodzakelijk” zegt men, want anders ontstaat er anarchie.

Maar is cultuur en geweld niet een vorm van tirannie? Onder het mom van „vrijheid” wordt de mens de werkelijke vrijheid ontnomen...

De biologische natuurwetten zijn inderdaad natuurlijke principes volgens welke ons lichaam functioneert en inzicht daarin brengt vrijheid:

- Het geeft je de vrijheid om zelf te ervaren hoe je lichaam werkt
- Het geeft je de vrijheid om daaruit te leren hoe je het beste met je lichaam om kunt gaan
- Het geeft je de vrijheid om te leren wat in jou geval werkt en wat niet en waarom
- Het geeft je de vrijheid om zelf beslissingen te nemen wat betreft de weg die je wilt volgen
- Het creëert onafhankelijkheid van artsen en therapeuten
- Het creëert vertrouwen in je lichaam en in datgene wat het aanstuurt
- Het maakt dat je zelf je gezondheids-touwtjes in handen kunt nemen
- Het creëert geluk: het bezig zijn met werkelijke vrijheid geeft blijdschap en is enorm stimulerend

Het opgroeien in een cultuur brengt met zich mee dat we niet eens door hebben in hoeverre we onze vrijheid kwijt zijn geraakt. Dit komt omdat we geleerd hebben in onvrijheden te denken. In mijn vorige nieuwsbrief noemde in de opmerking van een therapeute in mijn lezing: „Eigenlijk wil ik dit niet horen, want het is wel mijn broodwinning”. Zij wilde dus de mensen afhankelijk van haar houden uit angst geen inkomen meer te genereren als ze mensen werkelijke vrijheid bood.

Een andere geval kwam via de mail: iemand vertelde haar therapeute, waar ze al 4,5 jaar bij

kwam, over mij en dat ze zich graag ook in deze richting wilde ontwikkelen. Reactie van de therapeute: „Als je dat doet, kan ik niet met je verder, want dat verlies ik het overzicht en weet niet meer wat ik doe”.

Dit is een typisch voorbeeld van de beperking van de vrijheid van een cliënt. Zij zal er zelf heilig in geloven dat het werkelijk zo is. Maar hoe komt ze aan die overtuiging? Zo worden we onbewust vele dingen wijs gemaakt die niet kloppen.

Om een wereld in vrijheid te creëren, zullen we eerst bij onszelf moeten nagaan welke onbewuste overtuigingen er in ons zitten

- die onszelf vasthouden in de onvrijheid
- waarmee we anderen hun vrijheid beroven

En alles is gebaseerd op angst. Angst creëert slavernij, vertrouwen creëert vrijheid.

Waarin beperken we onze kinderen uit angst voor hun veiligheid of voor hun financiële zekerheid later?

Waarin beperken we anderen omdat zij iets doen wat niet hoort? Waar zijn we ZELF bang voor als iemand iets doet wat „niet hoort”?

Waarin beperken we onszelf uit angst voor afwijzing, er alleen voor te komen te staan, niet gewaardeerd te worden?

Pas als we ons bewust worden in hoeverre de culturele overtuigingen bij onszelf zijn ingesleten, we deze kunnen herkennen, erkennen en de moed hebben om ze om te buigen, dan wordt het creëren van een wereld van werkelijke vrijheid, gelijkheid en broederschap mogelijk.

Oefencasus

Baarmoederhalskanker: Wat is het proces? In welke fase zit het? Wat kan je zeggen over PAP 1t/m5 (zie <http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/111881-pap-3b-pap-4-en-pap-5.html>)? PAP 5: baarmoederhalskanker, maar soms toch niet... Hoe verklaar je dat? Wanneer kan er (veel) bloedverlies optreden? Waarom is vaccinatie daarvoor onzinnig? Wat zou je doen als het jou trof of je partner?

Antwoorden op vorige oefencasussen

April 2014, extra bericht onder “Mijn eigen dood gestorven”:

Stekende pijnen rechterkant voorhoofd: oplossing territoriumangst

Kramp anus: epi-crisis van identiteitsconflict.

Constellatie: Mythomanie, mijn gave!

Mei 2014:

Eigenwaarde inbreuk. rug: niet ondersteund voelen; heup: niet vol kunnen houden; benen: niet kunnen volgen, lopen, bijbenen.

Augustus 2014:

Lokale eigenwaarde inbreuk in genezing: mijn duim was niet goed door de wond van de kaasschaaf.

September 2014:

Valconflict, slagroom is een spoor. Hij heeft iemand zien vallen of is zelf gevallen bv. toen hij op een feestje een taart aan het eten was.

Oktober 2014:

Territorium markeringsconflict, actief, vanwege de verhuizing: kind is territorium kwijt. Als het voorbij is kan het kind blaas-, nierbekken-, urineweg- of blaasontsteking krijgen. Dit betekent dat het probleem is opgelost.

Warme groet

Mies